

**SC
OUTS
& GID
SEN
VLAANDEREN**



Sint LUCCAS



**KRIBBELS &
KRABBELS**

Verschijnt 4 keer per jaar
45ste jaargang



Werkjaar 2018-2019
nummer 1



Eerst & Vooral...

Als je dit aan het lezen bent betekent dat dat je de eerste K&K van het nieuwe scoutsjaar hebt ontvangen! Maar wat is dat nu eigenlijk, die Kribbels en Krabbels? In deze editie zal u alles vinden om het jaar goed te starten. Zo zal u in deze K&K de belangrijke data, kampverslagen, de planning en nog veel meer informatie vinden.

Wat houdt zo'n nieuwe jaar nu allemaal in? Een nieuw jaar betekent verandering, zo hebben we weer een nieuw jaarthema (waar u een beetje verder wat meer over kan lezen), er zijn ook weer heel wat nieuwe leden bijgekomen, welkom! Maar ook onze leiding ploeg is veranderd, we hebben afscheid moeten nemen van Lien, Sarah en Anton maar we verwelkomen ook 5 nieuwe leiding; Alexander, Gijs, Tuur, Floris en Thomas!

De 2e editie van de Kribbels & Krabbels krijgen jullie in december. Als je er dan geen kan bemachtigen kan je ook altijd op onze website (www.scoutssintlucas.be) terecht, daar kan je de K&K downloaden en is ook de planning per tak te vinden.

Wij hebben er super veel zin in en hopelijk jullie ook!

Scoutse groet

Assertieve Hermelijn, Tijgeroogpaarse Nonchalante Buizer en Speelse Pitta





Pagina **6: Mededelingen**
42: Bel me, mail me

Kapoenen:

8: Kamp
9: Planning
11: Leidingsvoorstelling

Welpen:

16: Kamp
17: Leidingsvoorstelling
22: Planning

Scouts Sint-Lucas



Jonggivers:

- 24: Kamp**
- 25: Leidingsvoorstelling**
- 29: Planning**

Givers:

- 30: Kamp**
- 31: Leidingsvoorstelling**
- 35: Planning**

Jins:

- 36: Een kamp om nooit te vergeten...**
- 38: Leidingsvoorstelling**
- 40: Planning**

Belangrijke data

Bij het begin van dit nieuwe scoutsjaar delen we jullie alvast een aantal belangrijke data mee, zo kunnen die al in grote letters in jullie agenda's genoteerd worden!

- Dag van de jeugdbeweging 2018 19 oktober
- Spaghettivond 2018 17 november
- Bicky Bier & Bicky Cola 2019 16 februari
- Slotactiviteit 25 mei 2019
- Kamp 3 tot 13 juli 2019
(Kapoenen: 7 tot 13 juli 2019)

Sociale media

Op onze Facebookpagina vind je steeds de laatste nieuwtjes, foto's en informatie over aankomende scoutsevenementen. Ook onze site is zeker de moeite om regelmatig te bezoeken! Hier vindt U de planning, foto's en nuttige informatie.

www.scoutssintlucas.be

<http://facebook.scoutssintlucas.be>

Jaarthema



Minder is meer

Wij geloven dat het anders kan. Met minder voedsel weggooien, minder energieverpilling en minder afval. En vooral, met veel meer bewustzijn, meer liefde en meer respect voor de natuur.

Ravotten in de modder, met takken spelen in het bos, op kamp gaan in eindeloze groene vlaktes. Scouts en gidsen houden van de natuur: van buiten zijn worden we warm vanbinnen. Wij genieten van het buitenleven en willen dat nog lang blijven doen. En daarom willen we dit jaar samen iets veranderen.

Wat kunnen wij doen?

Minder afval

Afval bestaat niet. Heel wat afval kan je vermijden. En door te denken aan meer ecologische alternatieven ga je verspilling tegen. Afvalvrije spelletjes, gamellen en drinkbussen in plaats van plastic flesjes en sorteren als de beste.

Minder voedselverspilling

Verloren of gewonnen brood? We gaan verspilling van eten tegen en geloven in gewonnen voedsel in plaats van verloren kost. Een zeven-gangendiner met koelkastrestjes, vetzakkendag met modder in plaats van pastasaus

Minder energieverpilling

De groenste energie is energie die je niet verbruikt: lichten uit, waterspelletjes met regenwater, ecologisch afwassen en met de fiets in plaats van de auto.



Hoe leuk was kapoenenkamp!?

Iets later dan de rest kwamen onze kapoentjes aan op ons piratenlamp. Na een kleine rondleiding op het kampterrein namen we afscheid van de ouders. We speelden wat spelletjes en aten dan voor de eerste keer samen met de groten onder de shelter. De dagen erna nam het plezier enkel in stijgende lijn toe! We speelden echte piratenspelletjes, knutselden onze eigen t-shirts en maakten bandjes, gingen op wandeltocht en zaten gezellig aan het kampvuur. Het was zo'n tof kamp dat de tijd vloog en dat er al snel 6 geweldige dagen opzaten met deze super hechte groep. Een top afsluit van een top scoutsjaar!!!





Planning

Stratego: 06 Oktober 14:00-17:00

Wie is de kapitein en wie is de spion? Het wordt sluipen door de bossen om elkaar te verslaan. Met de grootste vraag: wie weet de vlag te bemachtigen...? We zullen het allemaal te weten komen van 2 tot 5 op de lokalen.

ZOOM + infoavond: 13 Oktober 13:20-16:45

ZOOM is een speciale activiteit. Het is een dag vol spelplezier met alle groepen van District Noorderkempen. Dit gaat door op de middelbare school van het Sint-Jozefcollege. Omdat dit heel gemakkelijk is voor ons spreken wij nog altijd gewoon samen af aan de lokalen maar deze keer om twintig na 1 al! En mogen de kapoenen ook terug opgehaald worden aan onze lokalen, deze keer om kwart voor 5! Aansluitend voorziet de kapoenenleiding ook een infoavond voor de ouders. Meer info hierover volgt nog.

De steen van Nowan-spel: 20 Oktober 14:00-17:00

Vandaag leren we Nowan kennen, het superstoer hoofdpersonage uit het kapoenenboek. We spelen een spel en lezen voor de eerste keer voor over Nowan en zijn vrienden. Jullie worden van 2 tot 5 aan de lokalen verwacht.

Kookactiviteit: 27 Oktober 14:00-17:00

Jammie, wij gaan lekker koken met de kapoenen. Wat is nog een verassing maar de buikjes zullen gevuld worden. Het gaat door van 2 tot 5 aan de lokalen.



Knutselen: 03 November 14:00-17:00

Haal jullie creatieve geest maar naar boven. Vandaag gaan we van 2 tot 5 de lokalen overhoop halen met al ons geknutsel.

Belofte en opname: 10 November 14:00-17:00

Tijd voor een iets serieuzere activiteit. Scouts is heel veel spelen en plezier maken, maar ook leren over jezelf en anderen. Vandaag doen onze kapoenen hun belofte aan de scouts. We bereiden die belofte met zijn alle voor vanaf 2 uur op de lokalen en om 5 uur mogen de kapoenen weer opgehaald worden.

Het grote spaghettispel: 17 November 14:00-17:00

Vanavond is het de jaarlijkse spaghettiavond van de scouts (hopelijk zijn jullie allemaal al ingeschreven)! Om die mooie avond in te zetten gaan we met de kapoenen het spaghettispel spelen! We beginnen er aan om 2 uur op de lokalen en om 5 uur mogen de kapoentjes daar weer opgehaald worden.

Weekend: 24 November 14:30

Het is tijd voor eerste echte weekend van de kapoenen! Meer informatie volgt.

Boefquiz: 01 December 14:00-17:00

Eet vanmiddag niet te veel, want we spelen onze befaamde boefquiz! Het woord zegt het zelf, het is een speciale quiz waar je veel bij gaat 'boefen'. Jullie worden van 2 tot 5 aan de lokalen verwacht!

Sinterklaas: 08 December 14:00-17:00

Hopelijk zijn jullie het afgelopen jaar heel erg flink geweest, want de Sint komt naar de scouts! We knutselen er op los voor hem en dan komt hij langs. Wie weet heeft hij voor jullie allemaal wel een verassing bij!



De leiding stelt zich voor:

- **Hey!** Ik ben **Senne**
- **Ik ben geboren op:** 5/03/1998
- **Mijn lievelingskleur is:** Rood en blauw met een fluostreep
- **Mijn lievelingseten is:** Kapsalon
- **Mijn coolste speelgoed is:** een spantent
- **Mijn favoriete sport is:** Cafésport
- **Mijn grootste hobby is:** SCOUTS
- **Het leukste TV programma vind ik:** De Slimste Mens ter Wereld
- **Later als ik groot ben, word ik:** Nog groter?!
- **Met wie zou je eens een dagje willen ruilen?:** Elon Musk
- **Je allergrootste wens is:** Alleen maar gelukkige kapoenen
- **Heb je broertjes en/of zusjes?:** Ja 1 broertje
- **Wat smeer je het liefst op je boterham?:** Ik lust alles op mijn witte boterham 😊
- **Waar ga je het liefst op vakantie?:** Waar het kamp gaat zijn
- **Wat bestel je het liefst bij een frituur?:** Grote friet met stoofvlees en mayonaise + Bicky
- **Ben je op iemand verliefd?:** H(j)ahahahahahaha
- **Ben je ergens bang voor?:** De gedachte dat de scouts gedaan is
- **Hoe laat moet jij naar bed?:** Echt wel veel te laat
- **Op welk dier lijkt jij het meest?:** Tijgeroogpaarse Nonchalante Buizerd
- **Waar kijk jij op dit moment het meest naar uit?:** De derde laatste avond van kamp
- **Als je een tovenaer was, wat zou je dan toveren?:** Een springkasteel





- Hey! Ik ben: **Thomas**
- Ik ben geboren op: 8 augustus 2001
- Mijn lievelingskleur is: rood
- Mijn lievelingseten is: pizza
- Mijn coolste speelgoed is: PlayStation 4
- Mijn favoriete sport is: karate
- Mijn grootste hobby is: scouts
- Het leukste TV programma vind ik: Thuis
- Later als ik groot ben, word ik: laborant
- Met wie zou je eens een dagje willen ruilen?: mijn hond
- Je allergrootste wens is: dat ik super snel ben
- Heb je broertjes en/of zusjes?: 3 zussen en 1 broer
- Wat smeer je het liefst op je boterham?: Nutella choco
- Waar ga je het liefst op vakantie?: Duitsland
- Wat bestel je het liefst bij een frituur?: bicky burger
- Ben je op iemand verliefd?: ja geheimpje hihi
- Ben je ergens bang voor?: ja voor heel grote spinnen
- Hoe laat moet jij naar bed?: 22 uur
- Op welk dier lijkt jij het meest?: secretarisvogel
- Waar kijk jij op dit moment het meest naar uit?: om een fantastisch scoutsjaar te beleven
- Als je een tovenaars was, wat zou je dan toveren?: een festival in mijn tuin





- **Hey! Ik ben: Anne-Catherine** (takleiding)
- **Ik ben geboren op: 25/03/1999**
- **Mijn lievelingskleur is:** appelblauwzeegroen
- **Mijn lievelingseten is:** lasagne (van mijn oma)
- **Mijn coolste speelgoed is:** gezelschapsspelletjes
- **Mijn favoriete sport is:** hockey
- **Mijn grootste hobby is:** scooooouuutssss
- **Het leukste TV programma vind ik:** Nachtwacht
- **Later als ik groot ben, word ik:** hopelijk iets heel leuk
- **Met wie zou je eens een dagje willen ruilen?:** met een kapoen, dan kan ik terug lid zijn voor een dag
- **Je allergrootste wens is:** dat de kapoentjes dit jaar heel flink gaan zijn
- **Heb je broertjes en/of zusjes?:** ja: Laurane, Amélie, Ignace en Apolline
- **Wat smeer je het liefst op je boterham?:** hummus met tomaatjes
- **Waar ga je het liefst op vakantie?:** landen met een mooie natuur en cultuur
- **Wat bestel je het liefst bij een frituur?:** frietjes met bitterballen en ketchup
- **Ben je op iemand verliefd?:** jaa
- **Ben je ergens bang voor?:** spinnen, brrr
- **Hoe laat moet jij naar bed?:** wanneer mijn mama of papa zegt dat ik moet gaan slapen
- **Op welk dier lijk jij het meest?:** Franse bulldog
- **Wil je zelf kinderen als je later groot bent?:** ja een stuk of twintig zodat ze later ook naar de scouts kunnen komen
- **Waar kijk jij op dit moment het meest naar uit?:** het eerste weekend!!





- Hey! Ik ben: **Marlies**
- Ik ben geboren op: 8 maart 1999
- Mijn lievelingskleur is: *groen*
- Mijn lievelingseten is: sushi
- Mijn coolste speelgoed is: een bal
- Mijn favoriete sport is: basketbal
- Mijn grootste hobby is: **SCOUTS!**
- Het leukste TV programma vind ik: Ghost Rockers
- Later als ik groot ben, word ik: verpleegster
- Met wie zou je eens een dagje willen ruilen?: Harry Potter
- Je allergrootste wens is: dat alle kapoentjes luisteren
- Heb je broertjes en/of zusjes?: Ja, maar die zijn saai want ze zitten niet in de scouts
- Wat smeer je het liefst op je boterham?: Nutella
- Waar ga je het liefst op vakantie?: ver weg
- Wat bestel je het liefst bij een frituur?: kippenvingers
- Ben je op iemand verliefd?: Jonas van Ghost Rockers
- Ben je ergens bang voor?: *haaien*
- Hoe laat moet jij naar bed?: als het donker is
- Op welk dier lijkt jij het meest?: sneeuwpetrel, mijn totem ;)
- Waar kijk jij op dit moment het meest naar uit?: het leuke nieuwe scout-sjaar!
- Als je een tovenaer was, wat zou je dan toveren?: een wereld gemaakt van *snoepjes*



Hey! Ik ben: Thomas Janssens

Ik ben geboren op: 1/11/2000

Mijn lievelingskleur is: blauw

Mijn lievelingsdier is: Een boomklever

Mijn lievelingseten is: Lasagne

Coolste speelgoed: speelkaarten

Mijn favoriete sport: tennis

Mijn grootste hobby: SCOUTS!!

Het leukste TV programma vind ik: avatar

Later als ik groot ben word ik: tof

Mijn allergrootste wens is: veeeeeel scouts

Heb je broertjes en of zusjes: Ja, sebastiaan

Wat smeer je het liefst op je boterham: een boke me kaas

Waar ga je liefst op vakantie: Naar warme landen

Wat bestel je het liefs bij een frituur: mexicano (af en toe een beetje heet in de mond ;)

Ben je op iemand verliefd ?: pff stomme vraag

Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen: isaac carew

Ben je ergens bang voor ?: wespen (samen met bertje) ja nog steeds ...

Wat vind je (op school) het leukst om te doen: sporten

Wat vind je (op school) het minst leuk om te doen: wiskunde

Wil je zelf kinderen als je later groot bent: daar moet ik nog is over nadenken

Op welk dier lijk je het meest: een Speelse boomklever

Waar kijk je op dit moment het meest naar uit: Spelletjes spelen met de kapoenen!

Als je een tovenaer was, wat zou je dan doen: een mega speeltuin enkel voor mij





Een kamp om nooit te vergeten...

Helemaal geweldig, dat was het kamp!

Eentje om nooit meer te vergeten.

Tienduizend mooie herinneringen hebben we eraan over gehouden .

We hebben ons iedere dag weer rot geamuseerd.

Aan het meertje kon de waterpret niet op.

Samen op tocht maakten we overheerlijke fruitsatés.

Zoals ieder kamp ontbraken de klassiekers er ook weer niet aan

Allemaal samen gezellig rond het groot kampvuur

Lekker losgaan op zalige dansplaten tijdens het swingpaleis

In de modderpoel ravotten en daarna buikschuiven op het zeil

Gesmuld van de hemelse apenoren met dank aan de fourage

Al de zinnen van hierboven schreeuwen allemaal hetzelfde. Om erachter te komen wat dat is, moet je gewoon verticaal van boven naar onder elke eerste letter van iedere zin lezen.

Om af te sluiten willen wij nog een dikke vette pluim geven aan al onze welpen om er zo'n geweldig kamp van te maken. Zij hebben ervoor gezorgd dat we iedere dag opnieuw de energie hadden om het beste van onszelf te geven.

Duizend knuffels en kusjes

Marlies, Merel, Sarah & Bert





Leidingsvoorstelling

Hallo, mijn naam is: **Bob** Cremers

Mijn vrienden kennen mij beter als: **Ezel**

Mijn totem is: **Sakuragoude Wispelturige Emippo**

Ik ben: **22 jaar begin aan mijn 17e jaar scouts**

Ik heb: **ik heb 1 ouder zusje**

Ik studeer: **Sociaal Werk in Leuven**

Mijn lievelingskleur is: **Zwart**

Mijn lievelingsactiviteit op de scouts is: **Boefquiz**

Mijn andere hobbies buiten de scouts zijn: **Een beetje te veel op de computer zitten**

Mijn favoriete eten is: **Pizza**

Mijn ultieme levenswijsheid: ***“De omstandigheden van je geboorte doen er niet toe. Het is wat je doet met je leven dat beslist wie je bent.”*** ~Mewtwo, Pokemon: **Mewto strikes back!**

Als ik kon toveren dan toverde ik: **dat iedereen zo veel snoepjes als hij/zij wil zou kunnen eten zonder dik te worden**

Ik ga proberen minder: **kattekwaad uit te halen**

Ik ga proberen meer: **te delen**

Ik ben verliefd op: **mijn liefje**

Ik weet dat: **Onze scouts de beste uit heel de wereld is**

Voor dit scoutsjaar neem ik me voor: **Er voor te zorgen dat de welpen de beste tak wordt**





Hallo, mijn naam is: **Merel** Wulteputte

Mijn vrienden kennen mij beter als: Als iemand die veel lacht en ook met haar eigen mopjes want iemand moet ermee lachen

Mijn totem is: Hechte pitta

Ik ben: 18 jaar oud waarvan ik al de dikke 12 jaar in de scouts zit

Ik heb: 1 broer en 1 zus

Ik studeer: Audiovisuele kunsten Film Regie in Brussel

Mijn lievelingskleur is: Groen

Mijn lievelingsactiviteit op de scouts is: Sluipspel

Mijn andere hobbies buiten de scouts zijn: Dansen

Mijn favoriete eten is: Fishsticks met spinaziepuree, taco's, nacho's, avocado's, watermeloenen, wraps, frietjes, sushi, noedels, ijsjes, kokosnoten, popcorn,... Maar wel niet allemaal samen

Mijn ultieme levenswijsheid: Hoe heet een komkommer als je hem hebt opgegeten? ***

Als ik kon toveren dan toverde ik: een zee naast Turnhout met goede golven om op te surfen met op het strand een alpacaboerderij waar er elke avond een mooie sterrenhemel is die je vanuit je hangmat kan zien naast een gezellig kampvuur terwijl er onbeperkt hapjes (kijk hierboven welke) en drankjes voor uw neus verschijnen wanneer je maar wil

Ik ga proberen minder: te dabben want blijkbaar is die trend gedaan

Ik ga proberen meer: andere hippe pasjes te zoeken die ik nu kan gebruiken

Ik ben verliefd op: de welpen(leiding) <3

Ik weet: hoe die goocheltruck waar iemand in een kist in twee wordt gezaagd in elkaar zit!!!

Voor dit scoutsjaar neem ik me voor: er een spetterend, fonkelend, gigantisch bangelijk jaar van te maken! Ik heb er suuuuper veel zin in 😊

*** een kwamkwammer



Hallo, mijn naam is: **Floris** Kersten

Mijn vrienden kennen mij beter als: Flopsie

Mijn totem is: schalks stokstaartje

Ik ben: 17 en dit is mijn 7^e jaar in de scouts

Ik heb: 1 grote broer

Ik studeer: Handel op Sint-Victor in Turnhout

Mijn lievelingskleur is: blauw

Mijn lievelingsactiviteit op de scouts is: kooktocht

Mijn andere hobbies buiten de scouts zijn: skaten

Mijn favoriete eten is: lasagne van mijn mama

Mijn ultieme levenswijsheid: Je moet doen wat je zelf leuk vindt!

Als ik kon toveren dan toverde ik: een mooie auto

Ik ga proberen minder: afval te verspillen.

Ik ga proberen meer: te sporten.

Ik ben verliefd op: Angela Merkel (gestapo knalmuziek)

Ik weet dat: $2+2=4-1=3$

Voor dit scoutsjaar neem ik me voor: om de welpen een top jaar te bezorgen!!





Hallo, mijn naam is **Alexander**

Mijn vrienden kennen mij ook als Alex

Mijn totem is Joviale Fret

Ik ben 17 jaar

Ik zit al 5 jaar in de scouts en dit is mijn eerste jaar als leiding.

Ik heb 1 zus, 1 stief-zus, 1 stief-broer, 1 broer.

Mijn lievelingskleur is rood

Mijn lievelings activiteit op de scouts is kooktocht.

Mijn favorieten eten is pasta! Alle soorten pasta!

Als ik kon toveren dan toverde ik heel veel pasta.

Ik ben verliefd op de scouts

Ik weet dat de welpen stiekem de tofste tak is.

Voor dit scoutsjaar neem ik me voor om kei veel plezier te maken me de welpen.





Hallo mijn naam is **Marnix** (takeleiding)



Ik ben te druk bezig met andere dingen om nu een tekstje te schrijven, maar spreek mij gerust aan voor meer persoonlijke info x



Planning

Patrouillespel: 06 Oktober 14:00-17:00

De welpen worden in vijf patrouilles verdeeld en vandaag wordt er beslist wie er in welke patrouille zit. En wat zou dit jaar het thema zijn? Nog eens Jungle Book of toch iets anders? Spanneeeeend

Zoom: 13 Oktober 13:30-17:00

Zoom? Wat is dat? Eén grote battle waarin wij aan alle andere scoutsen van in en rond Turnhout kunnen bewijzen wat voor toppers die van Sint-Lucas zijn! Jij komt ons toch ook helpen?

Starwars: 20 Oktober 14:00-17:00

Wie wint deze spectaculaire, allesbeslissende strijd in de ruimte? Zal jij de overwinning kunnen binnenhalen of zal het andere kamp je te slim af zijn?

Halloween: 27 Oktober 14:00-17:00

Lekker griezelen op de lokalen. Zal jij beter verkleed zijn dan de leiding of misschien herken ze je zelfs niet..

Alice in Wonderland: 03 November 14:00-17:00

Daar viel het konijn dan in de put en plots was alle tijd weg. Laten we hem volgen en met hem mee terugreizen in de tijd. Samen gaan we tijdreizen van in het verleden tot in de toekomst. Dat beloofd!!

O dierbare patrouille, ik beloof...:10 November 14:00-17:00

Onze ziel en ons hart zijn u gewijd, aanvaard ons kracht en het bloed van ons aadr'en.. Benieuwd wat voor plechtigheid er zal plaatsvinden? Dan is komen zeker de boodschap!

Si, io parlo italiano: 17 November 14:00-17:00

Italia, dat exotische land dat in iedereen zijn dromen wel aanwezig is. Van-
daag worden wij echte Italianen om ons voor te bereiden om deze avond
als échte Italianen de lekkerste spaghetti te kunnen eten.

Scoutsweekend: 24 November

JOEPIE het is zover, wij gaan op scoutsweekend!!! Meer info volgt via mail
maar hou zeker deze datum vrij (23-24-25 november)

Wall-E: 01 December 14:00-17:00

Dingen maken, herstellen of afbreken kan hij als geen ander. Laten wij van-
daag de Wall-E in ons naar boven halen!

Sinterklaas: 08 December 14:00-17:00

Met een beetje geluk komt sinterklaas ook dit jaar langs op onze lokalen,
de leiding heeft al veel brieven en tekeningen gestuurd. Die van jullie zijn
ook welkom en misschien krijg je er wel iets voor in de plaats ;)





Liefste dagboek...

Ondanks dat we maar vijf jonggivers hadden op kamp hebben we ons toch met z'n allen te pletter geamuseerd! We bouwden de mooiste vuurkring van heel de scouts, zochten afkoeling aan het meertje op ons terrein, we maakten er een zalige driedaagse van met een kayactochtje en deden nog zoveel meer leuke dingen! Op driedaagse kregen Marie, Laura en Joachim hun totems. Een moment om nooit te vergeten! Na lang zoeken vonden we uiteindelijk toch een plekje om een totemvuur aan te maken. Wel een beetje spannend maar zo kregen ze toch hun totems! Proficiat Chimpansees, Vlinder en Blauwe draak! We deden ook alle klassiekers van kamp zoals druggspel, vetzakken dag, swingpaleis en een 24 uren spel waarin onze jonggivers leerden hoe ze een echte piraat moesten zijn. Zo slaagden ze er ook in om met vijf een hele nacht lang het vuur aan te houden voor mariawaken. Voor het rode draad spel gaven onze jonggivers ook het beste van zichzelf! We speelden heel het kamp lang "de stoel" zoals het programma op tv. Om ter snelst de stoel vinden en erop gaan zitten. Elke dag een nieuwe winnaar met een nieuwe verrassing! Het was echt een geweldig kamp met ons acht en wij gaan ons gezellige groepje zeker en vast missen!

Kusjes Anne-Catherine, Stijn en Kaat





Leidingsvoorstelling

Hallo, mijn naam is: **Liezel** (takleiding)

Mijn vrienden kennen mij beter als: Lizzly (beer)

Mijn totem is: Stralende oakarie

Ik ben 18 jaar en zit 10 jaar in de scouts

Ik heb 1 zus Sarah, en 1 broer Jonas

Ik studeer Economie, recht, bedrijfskunde in Leuven

Mijn lievelingskleur is: Geel!!

Mijn lievelingsactiviteit op de scouts is: Boefquiz (en eigenlijk alles wat te maken heeft met eten)

Mijn andere hobbies buiten de scouts zijn: Piano spelen en joggen

Mijn favoriete eten is: taartjes

Mijn ultieme levenswijsheid: schudden met je billen, niks verspillen!!

Als ik kon toveren dan toverde ik: een propere aarde

Ik ga proberen minder lang te douchen hihi

Ik ga proberen meer veggi te eten

Ik ben verliefd op: Anoniempje

Ik weet dat de jogi's de beste tak zijn IK HEB ECHT KEI VEEL ZIN IN DIT JAAR MET DE JOGI'S!!!!!!





Hallo, mijn naam is: **Gijs** De Neve

Mijn vrienden kennen mij beter als: gewoon Gijs ;)

Mijn totem is: Ondersteunende Markoeb

Ik ben: 17 jaar (waarvan 9 jaar in de scouts)

Ik heb: Twee broers

Ik studeer: 6^e middelbaar Latijn-Wiskunde

Mijn lievelingskleur is: groen

Mijn lievelingsactiviteit op de scouts is: technieken

Mijn andere hobbies buiten de scouts zijn: dwarsfluit, piano, tennis

Mijn favoriete eten is: pasta-pesto

Mijn ultieme levenswijsheid: Minder is meer!!!

Als ik kon toveren dan toverde ik: een conflictvrije wereld

Ik ga proberen minder: afval te produceren

Ik ga proberen meer: super, mega toffe activiteiten te verzinnen voor de jogi's!!

Ik ben verliefd op: mijn twee katten

Voor dit scoutsjaar neem ik me voor:

Alles te geven!!!!





Hallo, mijn naam is: **Tuur** Jacobs

Mijn vrienden kennen mij beter als: Tuur

Mijn totem is: ontspannen steenbok

Ik ben: (leeftijd en scoutservaring) 17 jaar en dit is mijn 12e jaar scouts

Ik heb: (broers/zussen/neven...) 1 zus en 1 broer

Ik studeer: (wat/waar) wetenschappen wiskunde 6 uur in het Sint-Pieter

Mijn lievelingskleur is: rood

Mijn lievelingsactiviteit op de scouts is: vlottentocht

Mijn andere hobby buiten de scouts is: voetbal

Mijn favoriete eten is: pizza, frietjes, kebab

Mijn ultieme levenswijsheid: there's no better friend than a sister

Als ik kon toveren dan toverde ik: extra bos om in te spelen

Ik ga proberen minder: flauwe grappen te maken

Ik ga proberen meer: goeie grappen te maken

Ik ben verliefd op: iemand *knipoog hihi knipoog*

Ik weet dat: minder meer is!

Voor dit scoutsjaar neem ik me voor: om super mega veel plezier te maken met de jonggivers

+ vrije aanvullingen mogen!





Hallo, mijn naam is: **Kaat** Bridts

Mijn vrienden kennen mij beter als: Kaat, Kees, Hoven

Mijn totem is: Blijmoedige specht

Ik ben: 20 jaar oud en ik zit al 10 jaar in de scouts

Ik heb: 1 grote broer (Sander) en 1 grote zus (Lien)

Ik studeer: Voedings- en dieetkunde in Leuven

Mijn lievelingskleur is: Roze

Mijn lievelingsactiviteit op de scouts is: alles met de jonggivers!

Mijn andere hobbies buiten de scouts zijn: Zwemmen en dansen

Mijn favoriete eten is: Sushi!

Mijn ultieme levenswijsheid: minder is meer

Als ik kon toveren dan toverde ik: een gratis reisabonnement naar overal ter wereld

Ik ga proberen minder: eten te verspillen op de scouts

Ik ga proberen meer: vegetarisch te eten

Ik ben verliefd op: iemand van scoutsleiding ;)

Ik weet dat: Katja ook verliefd is op iemand van de andere leiding *knipsoeg*

Voor dit scoutsjaar neem ik me voor: We gaan er een topjaar van maken!!!





Planning

Pizza-oven maken: 06 Oktober 14:00-17:00

Niks smaakt beter dan een zelfgemaakte pizza uit een zelfgemaakte pizza-oven!!

Zoom: 13 Oktober 14:00-17:00

Vandaag laten we de andere jogi's van in en rond Turnhout zien wie er nu echt de beste zijn in een battle van 2-5 aan onze lokalen!!

Lokaal Pimpen: 20 Oktober 14:00-17:00

Bij een nieuw scoutsjaar hoort natuurlijk ook een fancy lokaal. Daar gaan we vandaag voor zorgen!! Vergeet zeker geen kleren die tegen een spatje verf kunnen, oude verf, spuitbussen, verfborstels en andere decoratie.

Omgekeerde dag: 27 Oktober 14:00-17:00

Vandaag draaien we alles om: van 2-5 aan de lokalen

Financiële activiteit: 03 November 14:00-17:00

We gaan proberen wat geld te verzamelen om de activiteiten dit jaar nóg leuker te maken!!

Belofte & opname: 10 November 14:00-17:00

Naar jaarlijkse traditie houden we deze week onze belofte en opname.

spaghetti avond: 17 November 14:00-17:00

Hmmmm deze avond kunnen we smullen van de allerlekkerste spaghetti van de hele wereld!! Na een overheerlijke spaghetti hoort natuurlijk een nog lekkerder dessertje. Daar gaan de jogi's voor zorgen ;)



Overdrijfkamp

Wij hebben een zalig kamp gehad. Het begon allemaal met onze driedaagse fietstocht helemaal naar Bièvre. De kilometers vlogen door onze benen deels doordat de sfeer goed zat vanaf minuut één! Dag 3 aankomen op het kampterrein was het beste gevoel ooit. Het kampterrein was super vet en we sprongen dan ook direct het meertje in om te bekomen van de stevige tocht van de voorbije drie dagen! We zetten onze tenten op en maken een vuurkring (op die andere nifffoow)



We genieten van het meer, van het lekkere eten en van elkaar <3

We speelden zeeslag, highland games (Louis verloor bij alles) en als de kapoenen aankomen spelen we natuurlijk ook het typische groepsspel. Ondertussen moeten we ons weer klaarmaken voor de tweedaagse! Het wandelen verloopt vlot en de zenuwen zijn merkbaar voor het totemvuur. We gaven mooie voortotems en hierna voelt de groep nog hechter!

We swingpaleisen, één-tegen-allenen, zwemmen, commandotochten, feesten en genieten van de tijd die we hebben want we voelen het einde alweer naderen helaas! Tijdens het groot kampvuur sluiten we ons kamp af met een toneeltje en veel plezier rond het vuur!

#overdrijfkamp #swarm

Aan alle lieve givers: jullie waren zaaaalig (meestal) en we vonden het een super super leuk kamp om nooit meer te vergeten! Veel liefde,

Giverleidingkjes Lien, Katja, Bob en Nixje



Leidingsvoorstelling:

Hallo, mijn naam is: **Katja** Steynen (takleiding)

Mijn vrienden kennen mij beter als: Katie/Katje/Katnee

Mijn totem is: serene argali

Ik ben: 19 jaar en dit jaar wordt mijn 9^e jaar in de scouts, waarvan 3^e jaar als leiding

Ik heb: 2 zussen

Ik studeer: geneeskunde in Leuven

Mijn lievelingskleur is: bordeaux

Mijn lievelingsactiviteit op de scouts is: Alle activiteiten zijn mijn lievelings!

Mijn andere hobbies buiten de scouts zijn: nog meer scouts

Mijn favoriete eten is: Verloren brood, mmmmmm

Mijn ultieme levenswijsheid: Je moet de trap best van bovenaf schoonvegen.

Ik ga proberen minder: afval te produceren
#minderismeer

Ik ben verliefd op: Prince charming

Ik weet dat: Stijn er een tijdje niet bij kan zijn omdat hij op missie is als geheime agent

Voor dit scoutsjaar neem ik me voor: Elke activiteit te komen en er weer een topjaar van te maken!





Hallo, mijn naam is: **Leonard** Wulteputte

Mijn vrienden kennen mij beter als: Leo

Mijn totem is: Ametrien Zilverre Goedgeluimde Nachtegaal

Ik ben: 20 jaar oud & 14 jaar scout!

Ik heb: 2 zusjes: Yentl & Merel

Ik studeer: Geneeskunde in Diepenbeek

Mijn lievelingskleur is: geel

Mijn lievelingsactiviteit op de scouts is: alles!

Mijn andere hobbies buiten de scouts zijn: wat bedoel je, "buiten de scouts"?
#scoutsleven

Mijn favoriete eten is: Lasagne

Als ik kon toveren dan toverde ik: Alle mama's en papa's allemaal terug naar school toe!

Voor dit scoutsjaar neem ik me voor: Nog meer plezier te maken dan alle voorgaande jaren samen!





Hallo, mijn naam is: **Chloë** Thienpont

Mijn vrienden kennen mij beter als: Kloe

Mijn totem is: Goedlachse orang-oetan

Ik ben: 19 jaar oud & 5 jaar scout!

Ik heb: 1 zusje en 2 broers: Anouck, Maxime en Cédric

Ik studeer: Biomedische wetenschappen in Leuven

Mijn lievelingskleur is: geel

Mijn lievelingsactiviteit op de scouts is: kooktocht!!!

Mijn andere hobbies buiten de scouts zijn: zeilen

Mijn favoriete eten is: Pannekoeken

Als ik kon toveren dan toverde ik: dat ik minder onhandig was

Voor dit scoutsjaar neem ik me voor:
Kei veel plezier!!!





Hallo, mijn naam is **Stijn** Potters

Mijn vrienden kennen mij beter als Stino

Ik studeer voor een half jaar in Finland en daarna ben ik er bij als giverleiding!





Giveragenda:

*Scouts is omgaan met andere kinderen,
geen ruzie, alleen maar vrienden!
lachen, gieren,.. alles te samen!
en af en toe de leiders eens plagen... (niet te veel natuurlijk)*

*Scouts is een levenswijze,
het is een manier van leven,
scouts is het moment
waarop je alles van jezelf kan geven!*

*Scouts is vuur maken, sjoeren, en spelletjes spelen,
Quizen, ravotten, maar zeker noooit vervelen!
Elke zaterdag komen we samen zoals het moet.*

En gaan we met de **givers** weer een topjaar tegemoet!!!

ZOOM: 13 Oktober 13:45-16:45

Een dag vol spelplezier met alle groepen van District Noorderkempen

Kalender 2019: 20 Oktober 14:00-17:00

Vandaag maken we een eigen jaarkalender, dus zie dat je dit niet mist! Stereotype houthakker foto's, posing skills en veel plezier gegarandeerd :)

WEEKEND: 26 Oktober

jaajaaa we gaan nu al op weekend! Exacte uren volgen later x

financiële activiteit: 03 November 14:00-17:00

Vandaag gaan we centjes verdienen voor onze tak! Zo hebben we geld voor nog meer leuke dingen te doen

Belofte & opname: 10 November 14:00-17:00

Joepie, oude klassieker vandaag!

Spaghettivond: 17 November 14:00-20:00

Jaja vandaag kunnen we weer genieten van onze lekkere spaghetti's! Givers mogen weer de lekkere desserts voorzien! Vergeet zeker niet al je familie en vrienden uit te nodigen om 's avonds te komen eten!



Kamp



Het begon allemaal in Turnhout, aan de gezellige lokalen van onze voortreffelijke scouts. 7 dappere jins met hun 2 heldhaftige leiding waren bereid om de avontuurlijke Belgische fietswegen te trotseren en een weg te navigeren naar het prestigieuze kampterrein. De eerste dag vlogen we er al stevig in. Senne had de route uitgestippeld m.b.v. knooppunten. We fietsten die dag wel **100 km!!!** Ook al waren we maar een beetje verkeerd gereden en was dat zeker niet de schuld van de leiding 😊. Hoe dan ook kwamen we de eerste dag aan in Hoegaarden, vlak bij de grens. De tweede dag staken we de grens over naar de Walen. Nu we de platte vlaktes van Vlaanderen hadden doorstaan, wachtte ons de uitdagende “bergen” van Wallonië. De tocht ging volgens een vast stramien. 100m berg op rijden, wachten op de rest, 20m dalen, af en toe een daling van 2 km, enz. . Deze heuse klimpartij van **±80 km** bracht ons in het dorpje Beauraing. Hier overnachtten we bij de lokale priester die onwaarschijnlijk 2-talig blijkt te zijn. Amen. De volgende ochtend pakten we onze tentjes in, aten wat boterhammen en bedankten de priester voor zijn gastvrijheid. Die dag stond ons nog 1 uitdaging te wachten: met de hele groep het kampterrein bereiken. Deze laatste **60 km** waren geen enkel probleem, want we wisten dat dit de laatste waren vooraleer we onze eindbestemming bereikten. Rond de middag was het zover. De voltallige groep bestaande uit 7 dappere jins en 2 heldhaftige leiding arriveerden op het kampterrein. **240 km** was een hele prestatie voor de groep. Dat verdiende een goede portie rust onder onze zelfgemaakt vuurshelter en aan de vijver aka zwembad. Omdat deze tocht zoveel van ons had gevraagd waren we genoodzaakt de volgende dagen uitgebreid uit te rusten maar toch nog dingen te doen.



Arthur maakte een hangmat en maakte hem kapot door er samen met Floris in te gaan liggen. Vervolgens viel Floris op de grond en zijn schouder ging op eigenaardige manier uit de kom. Gelukkig ging die even snel terug in de kom. Al dat actief gedoe bleek te gevaarlijk te zijn, dus besloten we meer te genieten van de dagen die ons nog restten. Onder andere de 2-daagse. We besloten te gaan supporteren voor de Rode Duivels in een paar dorpen verderop. Maar tevergeefs verloren ze van de geniepige Fransen. Gelukkig verbleven we bij een ander kamperrein waar de gidsenscouts van Geel vertoefde. Wat er die avond plaats vond is onvergetelijk. Voor de details moet u bij een van ons zijn. We zullen het in geuren en kleuren vertellen. Hahahahahahaha :D. Terug op de kampgrond aangekomen, begonnen we aan onze laatste dagen van het kamp :'. Donderdag maakten we ons vettig en vuil want ineens deed iedereen dat. 's Avonds feestten we erop los in de fameuze rood-witte spantent. De dag erna ruimden we op en sprokkelde hout voor het grootste kampvuur der groot kampvuren. Zonder dat iemand het besepte was het plots zaterdag en stonden we ineens terug waar ons avontuur begon.

Het jinkamp was nu officieel ten einde gekomen. De jins hadden hun laatste dagen als lid in stijl beëindigd en waren klaar voor de volgende stap. Alexander, Tuur, Floris, Thomas en Gijs werden leiding. Klaar om hun eigen verhaal te schrijven en veel bij te leren over het leiding zijn.

Leo en ik vonden het een fantastische ervaring om leiding te mogen zijn van deze ongelofelijk hechte en unieke groep.

Peace,

De jinleiding van jullie dromen





Wie is de nieuwe jinleiding?

Hallo, mijn naam is: **Bert** Caethoven (takleiding)

Mijn vrienden kennen mij beter als: Bert

Mijn totem is: Avontuurlijke Saki

Ik ben: 19 jaar oud en ik zit al 12 jaar in de scouts

Ik heb: 2 grote broers (Tom en Filip)

Ik studeer: Industrieel ingenieur in Leuven

Mijn lievelingskleur is: bordeaux zoals de kleur van het jinteken!

Mijn lievelingsactiviteit op de scouts is: bakklimmen (al kan dat dit jaar wel eens veranderen #verrassing)

Mijn andere hobbies buiten de scouts zijn: nog meer scouts!

Mijn favoriete eten is: apenoren!

Mijn ultieme levenswijsheid: aie moe kakke moeje kakke

Als ik kon toveren dan toverde ik: een levenslange voorraad eurodeals van de Mcdonalds

Ik ga proberen minder: meer te doen

Ik ga proberen meer: minder te doen

Ik ben verliefd op: de juf, op de juf van de jonggivers, ze was zo mooi, ze was zo lief, ze heette juffrouw ... 🎵

Ik weet: niet veel

Voor dit scoutsjaar neem ik me voor: om meer groenten en fruit te eten !





Hallo, mijn naam is: **Laure**

Mijn totem is: Assertieve Hermelijn

Ik ben: 19 jaar oud en begin aan mijn 14^{de} scoutsjaar

Ik heb: 2 broers, Tuur en Mil

Ik studeer: Toegepaste psychologie in Antwerpen

Mijn lievelingskleur is: blauw

Mijn lievelingsactiviteit op de scouts is: elke activiteit waar er iets te eten valt

Mijn andere hobbies buiten de scouts zijn: lezen, leuke dingen doen met vrienden, series en films kijken...

Mijn favoriete eten is: pasta pesto met mozzarella en pijnboompitjes

Mijn ultieme levenswijsheid: "Knowing yourself is the beginning of all wisdom."

- Aristotle

Als ik kon toveren dan toverde ik: een pilletje waarmee ik kan eten zonder dik te worden (en wereldvrede uiteraard)

Ik ga proberen minder: te snoepen...

Ik ga proberen meer: door het jaar te studeren

Ik ben verliefd op: seg dat ga ik niet aan jullie neus hangen hoor!

Ik weet dat: er ergens in de lokalen snoepjes liggen

Voor dit scoutsjaar neem ik me voor: dat dit het allerbeste jaar ooit gaat worden!





Agenda van de jiiiiinnnnsss:

Taartentour: 13 Oktober 14:00-17:00

Geen huis zal veilig zijn voor deze taartenverkopers! You've been warned.

Taarten rondbrengen: 20 Oktober 14:00-17:00

Hmmm al die taarten! Jammer dat ze niet voor onszelf zijn :(

Katerspel: 27 Oktober 14:00-17:00

Katers zijn wel echt schattige diertjes hè? Wij vinden ze zo leuk dat we er een heel spel over gemaakt hebben.

Escaperoom: 03 November 14:00-17:00

Opgesloten zitten was nog nooit zo leuk!

Spaghettiaavond: 17 November 10:00-20:00

Joepie, het is weer spaghettiaavond en jullie zijn uitverkoren om hier te komen helpen! Vergeet zeker niet al jullie familie, vrienden, vriendinnetjes, kennissen... uit te nodigen

WC papier verkopen: 24 November 14:00-17:00

WC papier: het multifunctionele velletje boom dat je voor werkelijk alles kan gebruiken!





En omdat de jins niet van de slimste zijn hier nog enkele denkspelletjes:
(en voor de andere wel slimme kindjes die dit al kunnen)

1			2			4	
	2				3	9	
9	7					5	
		4					5 7
			5	4	1		
3	5					1	
		3				7	9
		1	4				8
	9				2		6



Hieronder vind je de contactgegevens van de leiding. De namen in het vet zijn de taclid(st)ers. Meer gegevens van de leiding kan je terugvinden via onderstaande link:
<http://www.scoutssintlucas.be/leiding/>

Groepsleiding

Senne Willems	0476/02.52.35	senne@scoutssintlucas.be
Laure Jacobs	0473/61.38.08	laure@scoutssintlucas.be
Merel Wulteputte	0491/87.17.33	merel@scoutssintlucas.be

Kapoenenleiding

Anne-Catherine van der Wee	0470/47.11.73	anne-catherine@scoutssintlucas.be
Thomas Van Goethem	0489/24.88.86	thomas.vg@scoutssintlucas.be
Thomas Janssens	0499/61.12.69	thomas@scoutssintlucas.be
Marlies Van Gils	0479/64.22.14	marlies@scoutssintlucas.be
Senne Willems	0476/02.52.35	senne@scoutssintlucas.be

Welpenleiding

Marnix Vos	0475/76.37.33	marnix@scoutssintlucas.be
Bob Cremers	0494/24.22.76	bob@scoutssintlucas.be
Alexander De Bruyn	0473/94.69.08	alexander@scoutssintlucas.be
Floris Kersten	0488/42.70.36	floris@scoutssintlucas.be
Merel Wulteputte	0491/87.17.33	merel@scoutssintlucas.be



Jonggiverleiding

Liezel Daenen	0478/11.54.78	liezel@scoutssintlucas.be
Tuur Jacobs	0478/54.03.67	tuur@scoutssintlucas.be
Kaat Bridts	0489/71.97.20	kaat@scoutssintlucas.be
Gijs De Neve	0485/44.29.39	gijs@scoutssintlucas.be

Giverleiding

Katja Steynen	0495/66.19.25	katja@scoutssintlucas.be
Chloë Thienpont	0476/05.72.13	chloe@scoutssintlucas.be
Leonard Wulteputte	0489/42.10.51	leonard@scoutssintlucas.be
Stijn Potters	0491/14.94.04	stijn@scoutssintlucas.be

Jinleiding

Bert Caethoven	0483/58.62.33	bert@scoutssintlucas.be
Laure Jacobs	0473/61.38.08	laure@scoutssintlucas.be

Materiaalmeesters

Bert Caethoven	0483/58.62.33	bert@scoutssintlucas.be
Stijn Potters	0491/14.94.04	stijn@scoutssintlucas.be

KRIBBELS & KRABBELS
is een tijdschrift van Scouts & Gidsen Sint-Lucas
Verschijnt 4 keer per jaar | 45ste jaargang | nummer 1

V.U.: Lien Bridts