

OVERGANGSWEEKEND GIVERS

Beste (ouders van) givers,

Elk jaar maken we de eerste activiteit van het jaar de overgang tussen takken. Vanaf de givers is het bij ons vaak de gewoonte om ook een kort weekend te doen en een 'wie-is-onze-leiding-spel' te spelen. Dit is een activiteit die we niet met de hele groep doen maar met onze eigen tak. De givers gaan die avond op tocht door onze stad (in de veilige buurten) terwijl wij met de leiding op een afstandje een oogje in het zeil houden. We zouden dit graag willen doen omdat wij daar vroeger als lid veel plezier aan hebben gehad en omdat dit ook gewoon een bangelijk week-end gaat worden.

Dus wat is nu de bedoeling?

- We spreken om 19u30 af aan de lokalen
- Daar zal een leiding hen opwachten
- Die geeft ze instructies die hen uiteindelijk zullen leiden naar ons
- Na het spel gaan we terug naar het lokaal
- We slapen op het grote veld in een patrouilletent
- De volgende ochtend ontbijten we
- Daarna begint het spel vanaf 10u00
- Wij zorgen voor middageten
- De activiteit eindigt om 17u00

Ik ga op overgangswekend en ik neem mee:

- Fiets
- Rugzak met daarin
- Slaapzak
- Matje/luchtmatras
- Hoofdkussen
- Zaklamp
- Tandborstel
- Tandpasta
- € 5 voor ontbijt en middageten



Groetjes

De toekomstige en geweldige giverleiding